

Aktivitetforslag

Når I har set "En flyvende fortælling" kan I læse historien for børnene - og I kan sammen bevæge jer ligesom dyrene, og efterligne deres lyde og stemmer.

I kan også lave andre ting, der har fokus på, hvad dyr og mennesker kan gøre med kroppen og stemmen. Her er nogle forslag:

Syng

Syng en sang, som I kender. Prøv nu at synges sangen igen, og lav jeres stemmer om, så I synger som dyrene i historien. Stemmerne kan være mørke, langsomme, hurtige, lyse, luftige, knirkende og hekseagtige.

Bordteater

Bed børnene om at finde noget legetøj, der forestiller et dyr. Sæt jer ved et bord og snak om de dyr børnene har fundet. Den voksne kan nu begynde at fortælle en lille historie, der handler om, at ét af dyrene går en tur og møder de andre dyr på vejen. Børnene kan opfordres til at lave lyde til de dyr, der bliver fortalt om, og måske kan børnene selv holde det dyr, de har valgt.

Spil teater

En af de voksne kan med et tæppe eller lignende klæde sig ud som en fugl, der flyver ud, og får øje på nogle dyr. Børnene kan klæde sig ud som et dyr, de gerne vil være. Det kunne måske være en ko, en tiger, en abe eller en mus? Den voksne kan opfordre børnene til at sige som dyrene, og fortælle, hvor dyret bor. Måske får I udviklet et lille teaterstykke, som I kan vise for nogle børn eller voksne.

Cirkus

Først kan I vise hinanden en masse ting I kan gøre med kroppen. I kan måske stå på ét ben, snurre rundt, hoppe eller række tungen meget langt ud af munden. Den voksne kan så lege cirkusdirektør, der præsenterer alle de dygtige cirkusartister – enten sammen eller én efter én.

Leg en bog

Læs en bog, der handler om dyr. Prøv derefter at lege hver side i bogen sammen. Alle kan spille det samme dyr på samme tid. Måske er der også nogle mennesker I kan spille? Få inspiration til at lege en bog på www.aktanten.dk/forloebogoplaeg/legbog



Teater Aktanten

En flyvende fortælling

*Historien og forslag
til pædagogiske aktiviteter*

Mariane Siem, Teater Aktanten, 60772718
Se Aktantens øvrige forestillinger
og kursusforløb på www.aktanten.dk



*Jeg flyver rundt omkring
Ser mange sjove ting
Flyv flyv flap
Flyv flyv flap*



*Tralalulalej, her kommer jeg
Jeg kan alt, det har min mor fortalt*



*Jeg er en frø, kvarkelarkelarkelak
Jeg bor i en sø, kvarkelarkelarkelak
Jeg hopper rundt, kvarkelarkelarkelak
Det sku være så sundt, kvarkelarkelarkelak*

Når I har set "En flyvende fortælling" kan I læse historien for børnene - og I kan sammen bevæge jer ligesom dyrene, og efterligne deres lyde og stemmer. På bagsiden finder I flere aktivitetsforslag..

En flyvende fortælling

Der var engang en meget nysgerrig papegøje. Den fløj tit hen i en stor park, hvor den elskede at sidde i et træ, og se på dem, der gik forbi på stien.

En dag så papegøjen en dreng, der hed Benny. Benny kunne stå på skateboard og var rigtig god til at holde balancen. Papegøjen spurgte Benny, om ikke det var svært. Benny sagde, at det var ret nemt, for han var nemlig god til alt!

Pludselig kom en hund løbende hen ad stien. Den gæde højt og snusede efter spor med sin snude. Den skulle nemlig finde en anden hund, som tit var her i parken. Da den kom forbi træet, efterlignede Benny straks hunden, og viste papegøjen, at han også kunne løbe på alle fire. Papegøjen syntes, at Benny var dygtig.

Papegøjen fik pludselig øje på en skildpadder. Den gik meget langsomt. Benny spurgte den, om den også kunne være hurtig. Det kunne skildpadden godt. Den vendte sig om på ryggen og snurrede hurtigt rundt på sit hårde skjold. Da den kom tilbage på benene igen, var den helt rundtosset. Det

kunne den godt lide at være. Det kunne Benny også. Han viste papegøjen, at han både kunne snurre rundt på ryggen - og på hovedet!! Papegøjen var meget imponeret.

Skildpadden gik videre, og i det samme kunne papegøjen høre en frø, der kvækkede. Frøen kom hoppende hen ad stien, for den var på vej hen til en sø, hvor den skulle svømme sig en tur. Benny viste papegøjen, at han også kunne hoppe og svømme. Papegøjen syntes virkelig, at Benny var god til mange ting!

Benny kunne høre sin mor kalde på ham. Han sagde derfor pænt farvel til papegøjen og gik videre. Da Benny var gået, sad papegøjen og hang lidt med næbbet. Den var ked af, at den ikke kunne alt det som Benny kunne. Men så kom den i tanke om, at den jo kunne noget helt særligt. Den var jo god til at flyve! Og den elskede at flyve! Så derfor lettede den straks fra grenen i det høje træ, og fløj væk, mens den sang en glad melodi. Og sådan sluttede den historie.



*Jeg er en hund, vov vov
Jeg løber rundt, vov vov
Jeg har en snude, vov vov
Den bruger jeg inde og ude, vov vov*



*Når jeg går ad stien hjem
Går jeg meget langsomt frem
Og mit skjold er meget hårdt
Og min hale den er kort*